in the ethos of faith; we speak with the language of eternal life, of the Resurrection and of love, making this ethos, meaning for the world, that has need of our own wealth. Because this is addressed to the heart, to the depth of our being, to the life that is not defeated by any death. The Saints, men, women, children, rich and poor, important and unnotable, educated and simple, martyrs and ascetics, married and virgins, clergymen, monastics and lay people, comprise those guides which remind us of the truth of God. And so, for this reason, we Christians remain joyous and optimistic in the life of the Church.

Fr. T. M

SUNDAY, JULY 11, 2021 3RD SUNDAY OF MATTHEW,

Euphemia the Great Martyr, The All-Praised Olga, Equal-to-the-Apostles, Princess of Kiev, Nektarios the New Martyr, Sophrony the Athonite of Essex, Nicodemos the New Martyr of Mt. Athos.

TONE OF THE WEEK : Second Tone
EOTHINON : Third Eothinon

EPISTLE READING: St. Paul's Letter to Corinthians 6:1-10

Gospel Reading: Matthew 6:22-33

SUNDAY, JULY 18, 2021 SUNDAY OF THE HOLY FATHERS OF THE 4TH ECUMENICAL COUNCIL, Holy Martyr Emilian, Holy Martyrs Paul, Thea and Valentine, Stephen, Archbishop of Constantinople, Holy New Martyrs Elizabeth the Grand Duchess and the Novice Barbara, Theneva of Glasgow,

EPISTLE READING: St. Paul's Letter Titus 3:8-15

Gospel Reading: Matthew 5:14-19



69[™] YEAR JULY 11 2021 PAMPHLET * 28 (3554)

THE TRUE WEALTH

The Apostle Paul, speaking about the ethos of Christians, mentions – among other things – to the Corinthians, that the Christians, whereas they are poor, they make many be rich (2 Cor. 6:10). The Apostle to the Gentiles does not limit his thought and experience to the material condition. He means that for the world, Christians are "poor" as regards enjoyments, "poor" as regards the life of sin, as regards the secular ethos, which makes man indifferent toward others, as regards culture, when he considers happiness as the satisfaction of our senses and desires.

Another poverty

Christians are "poor" because they believe in a humble God, a God who did not punish His enemies, who allowed them to crucify Him, who puts up with evil, pride, death, the devil, and leaves boundaries for repentance. The Christians are "poor" before the tactic of authority, which makes man want to impose on his fellow man, not whatever is correct and just, but

Epistle Reading: St. Paul's Letter to Corinthians 6:1-10

Brethren, working together with him, we entreat you not to accept the grace of God in vain. For he says, "At the acceptable time I have listened to you, and helped you on the day of salvation." Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation. We put no obstacle in any one's way, so that no fault may be found with our ministry, but as servants of God we commend ourselves in every way: through great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, tumults, labors, watching, hunger; by purity, knowledge, forbearance, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful speech, and the power of God; with the weapons of righteousness for the right hand and for the left; in honor and dishonor, in ill repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are true; as unknown, and yet well known; as dying, and behold we live; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing everything

what is to his own interest. They are "poor" towards the culture which deifies only the individual right and the rights, and leaves to the side, love and sacrifice. They are "poor" towards the fear of death, because

they are not sad like the rest of the people, but they hope and expect the Resurrection. They are "poor" also as regards the importance of money, since they see it as a means and not as the goal of life. Finally, they are "poor" also as regards sin,

which devours man with the passions and with the evil thoughts.

The true life

The Christians, however, enrich many people. They enrich them with the love that sees what man truly needs, and furthermore, in relation to his life in God. They enrich them with the hope that God will not forget people whom He made in His image, and He will give them the power to endure every type of cross in their life. They enrich them with the joy that they have become children of God, from the moment they partake in the life of the Church. They enrich them with the purity of heart, which makes man free from the passions and the needs of the desires. They enrich them with the prayer and support of the word, which consoles and censures, not in order to put down, but in order to deliver. They enrich them with patience. With discretion. With the example of the Saints, who defeated death and preannounced the general Resurrection.

The path of the Saints

We Christians do not cease struggling for the "here". We do not have agony however, only for this. We seek what is good and the improvement of the life of our fellow man, and of our own, but we do not forget where true wealth is found. And so, for this reason, we do not fear the difficulties of life, but we continue calling our own selves and one another to repentance. We remind that hope is found in God. Starting out from godly poverty, we insist in the wealth of the kingdom of the heavens,

11 Ἰουλίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος († 451). Όλγας Ίσαπ. († 969), Νεκταρίου όσιομ. τοῦ ἐκ Βρυούλων († 820), Σωφρονίου όσίου τοῦ ἐν Ἔσσεξ Ἁγγλίας († 1993).

Ήχος: β΄ – Έωθινόν: Γ΄ – Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 – Εὐαγγέλιον: Μτθ. στ΄ 22-33.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 18 Ἰουλίου, Δ΄ Ματθαίου. Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 – Εὐαγγέλιον: Μτθ. ε΄ 14-19.

Μνημειώδης ἐπετειακή ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Ένα εἰσοδικό στήν πίστη καί τή θυσία

Μητροπολίτου Φαναρίου Άγαθαγγέλου

Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Αποστολικῆς Διακονίας

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ή περί σπουδῆς στήν Εὐχαριστίαν

(Α΄ ἔκδ., σχῆμα 25x27, σελ. 440)

Ή ἱερά παρουσία τῶν Νεομαρτύρων ζωοποίησε μέ τήν πίστη καί τό αἶμα τους τήν ἀδιάσπαστη συνέχιση τῆς ἐλληνικῆς παράδοσης, ὡς ἐνιαίας καί κοινῆς ἱστορικῆς παράδοσης ἐνός ἔνδοξου λαοῦ. Οἱ Νεομάρτυρες, διαποτισμένοι μέ τό πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης πίστης, ἀποτέλεσαν μέ τόν βίο τους τόν οὐσιαστικότερο παράγοντα στήν διαμόρφωση τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Στήν παροῦσα ἔκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια νά συμπεριληφθοῦν λεξικογραφικά ὅλοι οἱ «ἐπώνυμοι» Νεομάρτυρες, μέ τήν ἐλπίδα καί τήν προσδοκία ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία καί ὁ εὐσεβής λαός μας νά διδαχθοῦν ἀπό τούς χριστοφόρους Μάρτυρες τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν νικηφόρα, ὁμολόγησαν τό ρουμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ἔλαβαν ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Τριαδικό Θεό τό στεφάνι τῆς ἀφθαρσίας.

1821 - 2021

Έορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἑθνεγερσία.

Κεντρική ίστοσελίδα: www.ekklisia1821.gr

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής· Μητροπολίτης Φαναρίου Άγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr



ΕΤΟΣ 69ον

11 'Ιουλίου 2021

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 28 (3554)

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Ό ἀπόστολος Παῦλος, μιλώντας γιά τό ἦθος τῶν χριστιανῶν, ἀναφέρει –μεταξύ ἄλλων– πρός τούς Κορινθίους ὅτι οἱ χριστιανοί, ἐνῶ εἶναι φτωχοί, κάνουν πολλούς νά πλουτίζουν (Β΄ Κορ. 6,10). Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν δέν περιορίζει τή σκέψη καί τό βίωμά του στήν ὑλική κατάσταση. Ἐννοεῖ ὅτι γιά τόν κόσμο οἱ χριστιανοί εἶναι «φτωχοί» ὡς πρός τίς ἀπολαύσεις, «φτωχοί» ὡς πρός τή ζωή τῆς ἁμαρτίας, ὡς πρός τό κοσμικό ἦθος, τό ὁποῖο καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο ἀδιάφορο γιά τούς ἄλλους, ὡς πρός τόν πολιτισμό ὅταν αὐτός θεωρεῖ τήν εὐτυχία ὡς ἰκανοποίηση τῶν αἰσθήσεων καί τῶν ἐπιθυμιῶν μας.

Μιά ἄλλη φτώχεια

Εἶναι «φτωχοί» οἱ χριστιανοί διότι πιστεύουν σ' ἔναν ταπεινό Θεό, ἔναν Θεό πού δέν τιμώρησε τούς ἐχθρούς του, πού τούς ἄφησε νά τόν σταυρώσουν, πού ἀνέχεται τό κακό, τήν ὑπερηφάνεια, τόν θάνατο, τόν διάβολο καί ἀφήνει περιθώρια μετάνοιας. Οἱ χριστιανοί εἶναι «φτωχοί» ἀπέναντι στήν τακτική τῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία κάνει τόν ἄνθρωπο νά θέλει νά ἐπιβάλλει στό συνάνθρωπό του ὄχι τί εἶναι σωστό καί δίκαιο, ἀλλά τί συμφέρει τόν ἴδιο. Εἶναι «φτωχοί» ἀπέναντι στόν πολιτισμό πού ἀποθεώνει μόνο τό ἀτομικό δικαίωμα καί τά δίκαια καί ἀφήνει στήν ἄκρη τήν ἀγάπη καί τή θυσία. Εἶναι «φτωχοί» ἀπέναντι στόν φόβο τοῦ θανάτου, διότι δέν λυποῦνται ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι, ἀλλά ἐλπίζουν καί προσδοκοῦν τήν ἀνάσταση. Εἶναι «φτωχοί» καί ὡς πρός τή σημασία τοῦ χρήματος, καθώς τό βλέπουν ὡς μέσο καί ὄχι ὡς σκοπό τῆς ζωῆς. Τέλος, εἶναι «φτωχοί» καί ὡς πρός τήν ἀμαρτία πού κατατρώει τόν ἄνθρωπο μέ τά πάθη καί μέ τούς λογισμούς.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ς' 1-10)

Ή ἡμέρα τῆς σωτηρίας

Άδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς –λέγει γάρ· «καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρα σωτηρίας ἐβοήθησά σοι» ἱδοὺ νῦν «καιρὸς εὐπρόσδεκτος», ἱδοὺ νῦν «ἡμέρα σωτηρίας»— μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ' ἐν παντὶ συνιστῶντες ἐαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἀγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμία, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἱδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

Ἡ ἀληθινή ζωή

Πλουτίζουν ὅμως πολλούς οἱ χριστιανοί. Τούς πλουτίζουν μέ τήν ἀγάπη πού βλέπει τί ἀληθινά χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος, καί μάλιστα σέ σχέση μέ τήν κατά Θεόν ζωή του. Τούς πλουτίζουν μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι ὁ Θεός δέν θά ξεχάσει τούς ἀνθρώπους πού ἔπλασε κατ' εἰκόνα Του καί θά τούς δώσει δύναμη νά ἀντέξουν κάθε λογῆς σταυρό στή ζωή τους. Τούς πλουτίζουν μέ τήν πίστη ὅτι τά πάντα ἀνήκουν στόν Θεό καί ἐκεῖνος εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς. Τούς πλουτίζουν μέ τή χαρά ὅτι ἔχουν γίνει παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀπό τή στιγμή πού μετέχουν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Τούς πλουτίζουν μέ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς πού κάνει τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο ἀπό τά πάθη καί τίς ἀνάγκες τῶν ἐπιθυμιῶν. Τούς πλουτίζουν μέ τήν προσευχή καί τή συμπαράσταση τοῦ λόγου πού παρηγορεῖ καί ἐλέγχει ὅχι γιά νά ἐξουθενώσει, ἀλλά γιά νά λυτρώσει. Τούς πλουτίζουν μέ τήν ὑπομονή. Μέ τή διάκριση. Μέ τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων, πού νίκησαν τόν θάνατο καί προκαταγγέλλουν τήν κοινή Ἁνάσταση.

Ἡ ὁδός τῶν Ἁγίων

Οἱ χριστιανοί δέν παύουμε νά ἀγωνιζόμαστε γιά τό «ἐδῶ». Δέν ἔχουμε ἀγωνία ὅμως μόνο γι' αὐτό. Ζητοῦμε τό καλό καί τή βελτίωση τῆς

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Άδελφοί, ἐφόσον εἴμαστε συνεργάτες τοῦ Θεοῦ, σᾶς παρακαλοῦμε νά μήν πέσει στό κενό ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού δεχδήκατε –γιατί λέγει ἡ Γραφή: «Στόν κατάλληλο καιρό σέ ἄκουσα καί τήν ἡμέρα τῆς σωτηρίας σέ βοήθησα». Νά, τώρα εἶναι «ὁ κατάλληλος καιρός», νά, τώρα εἶναι «ἡ ἡμέρα τῆς σωτηρίας» – καί δέν φέρνουμε κανένα ἐμπόδιο σέ καμία περίπτωση, γιά νά μήν δυσφημιστεῖ τό ἔργο μας, ἀλλά σέ κάθε εὐκαιρία παρουσιαζόμαστε ως διάκονοι τοῦ Θεοῦ, μέ πολλή ὑπομονή, μέ δλίψεις, μέ ανάγκες, μέ στενοχώριες, μέ πληγές, μέ φυλακίσεις, μέ αναστατώσεις, μέ κόπους, μέ ἀγρυπνίες, μέ πείνα, ἀλλά καί μέ ἀγνότητα, μέ γνώση, μέ μακροθυμία, μέ καλοσύνη, μέ τό ἄγιο Πνεῦμα, μέ εἰλικρινή ἀγάπη, μέ τό κήρυγμα τῆς άληθείας, μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, μέ τά ὅπλα τῆς σωτηρίας τά ἐπιθετικά καί τά άμυντικά, μέ τιμή καί ἀτίμωση, μέ δυσφημίσεις καί ἐπαίνους, ὡς ἀπατεῶνες καί ώς εἰλικρινεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καί διάσημοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καί ταυτοχρόνως ζῶντες, ὡς τιμωρούμενοι καί μή δανατούμενοι, ὡς στενοχωρημένοι καί πάντοτε χαρούμενοι, ως πτωχοί καί ὅμως κάνουμε πολλούς πλουσίους, σάν νά μήν ἔχουμε τίποτε καί ὅμως κατέχουμε τά πάντα. Σᾶς μιλήσαμε δυνατά κι ἐλεύδερα, Κορίνδιοι, ή καρδιά μας ἄνοιξε διάπλατα. Δέν στενοχωριέστε μέ μᾶς, ἀλλά στενοχωριέστε έξαιτίας σας. Σᾶς μιλῶ σάν παιδιά μου, ἀνταποδῶστε τά ἴδια, ἀνοῖξτε καί ἐσεῖς τήν καρδιά σας.

(Άπό τή νέα ἔκδοση: Ἡ Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ όμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

ζωῆς τῶν συνανθρώπων καί τῆς δικῆς μας, ἀλλά δέν λησμονοῦμε ποῦ βρίσκεται ὁ ἀληθινός πλοῦτος. Καί γι' αὐτό δέν φοβόμαστε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἀλλά συνεχίζουμε νά καλοῦμε ἑαυτούς καί ἀλλήλους σέ μετάνοια. Ύπενθυμίζουμε ὅτι στόν Θεό βρίσκεται ἡ ἐλπίδα. Ξεκινώντας ἀπό τήν κατά Θεόν πτωχεία, ἐπιμένουμε στόν πλοῦτο τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, στό ἦθος τῆς πίστης, μιλοῦμε μέ τή γλώσσα τῆς αἰώνιας ζωῆς, τῆς ἀνάστασης καί τῆς ἀγάπης, καθιστώντας τό ἦθος αὐτό νόημα γιά τόν κόσμο, πού ἔχει ἀνάγκη τόν δικό μας πλοῦτο. Γιατί αὐτός ἀπευθύνεται στήν καρδιά, στό βάθος τῆς ὕπαρξης, στή ζωή πού δέν νικιέται ἀπό κανέναν θάνατο. Οὶ Ἅγιοι, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, πλούσιοι καί ἀσκητές, ἔγγαμοι καί ασημοι, μορφωμένοι καί ἀπλοί, μάρτυρες καί ἀσκητές, ἔγγαμοι καί παρθένοι, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, ἀποτελοῦν τούς ὁδηγούς ἐκείνους πού μᾶς ὑπενθυμίζουν τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί γι' αὐτό παραμένουμε οἱ χριστιανοί χαρούμενοι καί αἰσιόδοξοι στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

π. Θ.Μ.