fear the spiritual and other difficulties. In order for us to live the miracle of love, asceticalness, repentance, victory over the desires that separate us from God and our fellow man are needed. And then we are able to also belong very eagerly to those who love God who appeared. Keeping His commandments, we make Him our life.

The great feast of Theophany is a struggle of life. Of rediscovering a way that seems difficult, but gives us true joy, which sanctifies our own self, our fellow men and the whole world. So that the divine Epiphany has meaning for us!

Fr.T. M

WE WISH WITH OUR WHOLE SOUL FOR 2021 A FULLNESS OF JOY AND PEACE.

AN ABUNDANCE OF HOPE, UNQUENCHING POWER TO RESIST, AND CREATION IN THE POWER OF THE HOLY SPIRIT, WORD AND ACTION OF LOVE FOR OUR FELLOW MAN AND CREATION

SUNDAY, JANUARY 03, 2021 SUNDAY REFORE EPIPHANY,

Malachi the Prophet, Gordios the Martyr of Caesarea, Forefeast of the Theophany of Our Lord and Saviour Jesus Christ, Righteous Genevieve of Paris, Righteous Peter of Atroas, Righteous Akakios the Wonderworker, Righteous Thomais of Lesbos

TONE OF THE WEEK : Plagal First Tone EOTHINON : Eigth Eothinon

EPISTLE READING: St. Paul's Second Letter to Timothy 4:5-8

GOSPEL READING Mark 1:1-8

SUNDAY, JANUARY 10, 2021 SUNDAY AFTER EPIPHANY

Gregory of Nyssa, Dometian, Bishop of Melitene, Theosebia the Deaconess, sister of Basil the Great & Gregory of Nyssa, Markianos, Priest and Oikonomos of the Great Church

EPISTLE READING: St. Paul's Letter to Ephesians 4:7-13

GOSPEL READING Mark 4:12-17



69[™] YEAR JANUARY 3 2021 PAMPHLET * 01 (3527)

A DIFFERENT MIRACLE

We people often in our life seek a miracle. We want God to prove His existence, giving us the capability of living an event that surpasses the natural measures, but also human achievements and our foreknowledge, mainly in the matter of health and life. And because usually, this miracle does not happen, we become disappointed, resulting in us rejecting or even being indifferent to God's appearance. The Apostle Paul, however, writing to his disciple Timothy, notes that the miracle that we seek, does not necessarily have to do with all that we consider important, but with all that God offers to whoever awaits His coming with love.

The love of God

So instead of us awaiting a miracle, which will prove God's presence in the world, Paul urges us to love "his appearance", his revelation (2 Tim. 4:8). To accept with much faith, His love for us, as this was expressed with His incarnation, but also with His appearance in the world, through the event of His Baptism in the Jordan River, with which He proclaimed the coming of the Kingdom of God to the world and He inaugurated a new manner of life.

THE SUNDAY EPISTLE (2 TIMOTHY 4:5-8)

TIMOTHY, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfil your ministry. For I am already on the point of being sacrificed; the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.

A miracle is God's love for us. The miracle is that we seek His love in all the moments of our life, the pleasant and the difficult ones. A miracle is that we respond in our turn also, showing that we love the God who appeared. There are three main ways of responding: the good struggle, the completion of the road and the keeping of faith.

The good struggle and the path of the perfect ones

Good is the struggle against the passions. Good is the struggle of obtaining virtue. The struggle of repentance for sins. The struggle of love. The struggle of seeking and finding the providence of God in every moment of our life. The struggle of patience in trials. The struggle of supporting others. The struggle of the evangelization of people, with the power of our whatsoever gifts. The struggle of prayer, especially there where our gifts do not suffice.

Our road finishes, makes us perfect in Christ, when we have patience. When we do not deny our crosses. When we entrust ourselves to the will of God in whatever we do. When we pose holiness as the aim of our life and we try through the gospel to fight for it. We complete the road, when we do not settle down. When we

do not boast for whatever has been given to us, or for whatever we managed to do with our toils to succeed, but that certainly has not been achieved, without God's help. When we defeat the fear of

death. When love floods the innermost depths of our being and we are able to forgive. When we meet with others, and we are able to see them as images of God and our brothers, and not as those who will serve our own advantages, even if this path is accompanied by pain, because often we will feel the injustice and the unsatisfactoriness of our choices, on the part of others. And, of course, we finish the path not in this life, but in the perspective and our participation in the Kingdom of God!

Keeping the faith

We keep the faith when we choose to live in the Church and according to her teaching. When the gospel is for us the only truth of life, because it reveals the person of Christ and His love for us. When we confess this conviction of ours with our words and works. When we do not seek miracles but accept the great and strange miracle of our renewal and of the world's, by our Lord.

Christ entered into the streams of the Jordan River in order to show man and the world this triptych. That just as He Himself would struggle against whatsoever temptation, thus we should also. That just as He would show humility, accepting to be baptized by the hand of the Forerunner, thus we are also called to follow the humility that He seeks from us. That just as He Himself showed with His works and words that He is the truth, thus we also should choose to live truly, without fear of the tempter, but with hope in God, in the person of our Christ.

For all these things, hardship is needed. We were called to not

3 Ίανουαρίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ

Μαλαχίου Προφήτου (περί τό 450 π.Χ.), Γορδίου Μάρτυρος.

Ήχος: πλ. α΄ – Έωθινόν: Η΄ – Άπόστολος: Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 – Εὐαγγέλιον: Μρ. α΄ 1-8.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 10 Ίανουαρίου, μετά τά Φῶτα. Απόστολος: Έφεσ. δ΄ 7-13 – Εὐαγγέλιον: Μτθ. δ΄ 12-17.

Ή μεγάλη γιορτή τῶν Θεοφανείων εἶναι ἀγώνας ζωῆς. Ἐπανεύρεσης ἑνός τρόπου πού φαίνεται δύσκολος, ἀλλά μᾶς δίνει ἀληθινή χαρά, ἡ ὁποία ἐξαγιάζει τόν ἑαυτό μας, τούς συνανθρώπους καί τόν κόσμο ὅλο. Γιά νά ἔχει νόημα γιά ἐμᾶς ἡ θεία Ἐπιφάνεια!

π. Θ. М.



Τά ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ περιέχουν τίς εἰδικές τυπικές διατάξεις τοῦ μηνολογίου 2021, ἀφιερωμένα στά Διακόσια Χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Τό Πολυτέλες Συλλεκτικό Ημερολογίο - Πανθέον του 1821 εἶναι διακοσμημένο μέ περίφημα ἔργα Ἑλλήνων καί ξένων ζωγράφων.

Ό ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ περιέχει τό καθημερινό ἑορτολόγιο καί ἐπίκαιρα θεολογικά μηνύματα.

Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ (ἡμερολόγιο τσέπης) περιέχει συνοπτικό καί ἀλφαβητικό ἑορτολόγιο, ἑβδομαδιαῖο ἡμερολόγιο - σημειωματάριο καί χρήσιμες πληροφορίες.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ὅρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Εἰρήνης (ὁδ. Αἰόλου), Ἀθήνα.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόζου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑκλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής· Μητροπολίτης Φαναρίου Άγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr



ΕΤΟΣ 69ον

3 Ίανουαρίου 2021

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 1 (3527)

ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

Οἱ ἄνθρωποι συχνά στή ζωή μας ζητοῦμε ἕνα θαῦμα. Θέλουμε νά ἀποδείξει ὁ Θεός τήν ὕπαρξή του δίνοντάς μας τή δυνατότητα νά ζήσουμε ἕνα γεγονός πού ξεπερνᾶ τά φυσικά μέτρα, ἀλλά καί τά ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα καί τίς προγνώσεις μας, κυρίως στό ζήτημα τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς. Καί ἐπειδή συνήθως αὐτό τό θαῦμα δέν γίνεται, ἀπογοητευόμαστε, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπορρίπτουμε ἤ καί νά ἀδιαφοροῦμε γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅμως, γράφοντας στόν μαθητή του Τιμόθεο, ἐπισημαίνει ὅτι τό θαῦμα πού ἐπιζητοῦμε δέν ἔχει κατ' ἀνάγκην νά κάνει μέ τά ὅσα ἐμεῖς θεωροῦμε σημαντικά, ἀλλά μέ ὅσα ὁ Θεός προσφέρει σέ ὅσους περιμένουν μέ ἀγάπη τόν ἐρχομό του.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

Άντί λοιπόν νά περιμένουμε ἕνα θαῦμα, τό ὁποῖο θά ἀποδείξει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, ὁ Παῦλος μᾶς προτρέπει νά ἀγαιτήσουμε «τήν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ», τή φανέρωσή του (Β΄ Τιμ. 4,8). Νά δεχθοῦμε μέ πολλή πίστη τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς, ὅπως αὐτή ἐκφράστηκε μέ τήν ἐνανθρώπησή του, ἀλλά καί μέ τή φανέρωσή του στόν κόσμο μέσα ἀπό τό γεγονός τῆς Βαπτίσεώς του στόν Ἰορδάνη ποταμό, μέ τήν ὁποία διακήρυξε τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί ἐγκαινίασε ἕναν νέο τρόπο ζωῆς. Θαῦμα εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς. Θαῦμα

ΟΛΟΨΥΧΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ *ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ,* ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΙΣΗ!

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8)

Στεφάνι δικαιοσύνης ἀπό τόν δίκαιο κριτή

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Έγω γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ

καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δέ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

εἶναι νά ἀναζητήσουμε αὐτή τήν ἀγάπη σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς μας, τίς εὐχάριστες καί τίς δύσκολες. Θαῦμα εἶναι νά ἀνταποκριθοῦμε μέ τή σειρά μας κι ἐμεῖς, δείχνοντας ὅτι ἀγαπᾶμε τόν ἐπιφανέντα Θεό. Τρεῖς εἶναι κυρίως οἱ τρόποι αὐτῆς τῆς ἀνταπόκρισης: ὁ καλός ἀγώνας, ἡ τελείωση τοῦ δρόμου καί ἡ τήρηση τῆς πίστης.

Ό καλός ἀγώνας καί ὁ δρόμος τῶν τελείων

Καλός εἶναι ὁ ἀγώνας κατά τῶν παθῶν. Καλός εἶναι ὁ ἀγώνας ἀπόκτησης τῆς ἀρετῆς. Ὁ ἀγώνας μετάνοιας γιά τίς ἁμαρτίες. Ὁ ἀγώνας τῆς ἀγάπης. Ὁ ἀγώνας ἀναζήτησης καί εὕρεσης τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Ὁ ἀγώνας τῆς ὑπομονῆς στίς δοκιμασίες. Ὁ ἀγώνας τῆς στήριξης τῶν ἄλλων. Ὁ ἀγώνας τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, μέ τή δύναμη τῶν ὅποιων χαρισμάτων μας. Ὁ ἀγώνας τῆς προσευχῆς, ἰδίως ἐκεῖ πού τά χαρίσματά μας δέν ἐπαρκοῦν.

Ό δρόμος μας τελειώνεται, μᾶς καθιστᾶ τέλειους κατά Χριστόν, ὅταν ἔχουμε ὑπομονή. "Όταν δέν ἀρνούμαστε τούς σταυρούς μας. "Όταν ἐμπιστευόμαστε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ ὅ,τι κάνουμε. "Όταν θέτουμε ὡς στόχο τῆς ζωῆς μας τήν ἀγιότητα καί προσπαθοῦμε διά τοῦ εὐαγγελίου νά παλέψουμε γι' αὐτήν. Τελειώνουμε τόν δρόμο ὅταν δέν ἐπαναπαυόμαστε. "Όταν δέν καυχιόμαστε γιά ὅ,τι μᾶς ἔχει δοθεῖ ἤ γιά ὅ,τι καταφέραμε μέ τούς κόπους μας νά πετύχουμε, ἀλλά πού εἶναι βέβαιο ὅτι δέν ἔχει ἐπιτευχθεῖ, χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. "Όταν νικοῦμε τόν φόβο τοῦ θανάτου. "Όταν ἡ ἀγάπη πλημμυρίζει τά μύχια τῆς ὕπαρξής μας καί μποροῦμε νά συγχωρήσουμε. "Όταν συναντιόμαστε μέ τούς ἄλλους καί μποροῦμε νά τούς δοῦμε ὡς εἰκόνες Θεοῦ καί ἀδελφούς μας, καί ὅχι ὡς ἐκείνους πού θά ἐξυπηρετοῦν τά δικά μας συμφέροντα, ἀκόμη κι ἄν αὐτός ὁ δρόμος συνοδεύεται ἀπό πόνο, διότι συχνά θά

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Παιδί μου Τιμόδεε, νά εἶσαι σώφρων εἰς ὅλα, κακοπάδησε, κάμε ἔργον εὐαγγελιστοῦ, τήν ὑπηρεσίαν σου κάμε εἰς τήν ἐντέλειαν. Ἐγώ εἶμαι ἔτοιμος νά χύσω τό αἶμα μου σάν σπονδήν καί ὁ καιρός τῆς ἀναχωρήσεώς μου ἔφδασε. Τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἀγωνίσδηκα, τόν δρόμον ἐτελείωσα, τήν πίστιν ἐτήρησα καί τώρα πλέον μοῦ ἀπομένει τό στεφάνι τῆς δικαιοσύνης, τό ὁποῖον δά μοῦ δώση ὁ Κύριος κατ' ἐκείνην τήν Ἡμέραν, ὁ δίκαιος κριτής, ὄχι μόνον δέ εἰς ἐμέ ἀλλά καί εἰς ὅλους πού δά ἔχουν ἀγαπήσει τήν ἐμφάνισίν του.

(Έκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Άρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Άμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Έκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

αἰσθανθοῦμε τήν ἀδικία καί τό ἀνικανοποίητο γιά τίς ἐπιλογές μας ἐκ μέρους τῶν ἄλλων. Καί βέβαια, τελειώνουμε τόν δρόμο ὅχι σ' αὐτή τή ζωή, ἀλλά στήν προοπτική καί στή συμμετοχή μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

Ἡ τήρηση τῆς πίστης

Τηροῦμε τήν πίστη ὅταν ἐπιλέγουμε νά ζοῦμε στήν Ἐκκλησία καί σύμφωνα μέ τή διδασκαλία της. Ὅταν τό εὐαγγέλιο εἶναι γιά ἐμᾶς ἡ μόνη ἀλήθεια τῆς ζωῆς, διότι ἀποκαλύπτει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς. Ὅταν ὁμολογοῦμε αὐτή μας τήν πεποίθηση μέ τά λόγια καί τά ἔργα μας. Ὅταν δέν ἀναζητοῦμε θαύματα, ἀλλά ἀποδεχόμαστε τό μέγα καί παράδοξο θαῦμα τῆς ἀνακαίνισής μας καί τοῦ κόσμου ἀπό τόν Κύριό μας.

Ό Χριστός εἰσῆλθε στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ γιά νά δείξει στόν ἄνθρωπο καί στόν κόσμο αὐτό τό τρίπτυχο. "Οτι ὅπως ὁ ἴδιος θά ἀγωνιζόταν ἐναντίον ὁποιουδήποτε πειρασμοῦ, ἔτσι κι ἐμεῖς. "Ότι ὅπως Ἐκεῖνος θά ἔδειχνε τήν ταπείνωση, ἀποδεχόμενος νά βαπτιστεῖ ἀπό τό χέρι τοῦ Προδρόμου, ἔτσι κι ἐμεῖς καλούμαστε νά ἀκολουθήσουμε τήν ταπείνωση πού μᾶς ζητᾶ. "Ότι ὅπως ὁ ἴδιος ἔδειξε μέ τά λόγια καί τά ἔργα του ὅτι εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἔτσι κι ἐμεῖς νά ἐπιλέξουμε νά ζοῦμε ἀληθινά, χωρίς φόβο γιά τόν πειρασμό, ἀλλά μέ ἐλπίδα στόν Θεό, στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας.

Γιά ὅλα αὐτά χρειάζεται κακοπάθεια. Κληθήκαμε νά μή φοβηθοῦμε τίς πνευματικές καί ἄλλες δυσκολίες. Γιά νά ζήσουμε τό θαῦμα τῆς ἀγάπης, χρειάζεται ἀσκητικότητα, μετάνοια, νίκη κατά τῶν ἐπιθυμιῶν πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Καί τότε μποροῦμε νά ἀνήκουμε κι ἐμεῖς ὁλοπρόθυμα σ' αὐτούς πού ἀγαποῦν τόν ἐπιφανέντα Θεό. Τηρώντας τίς ἐντολές του, τόν καθιστοῦμε ζωή μας.